

Voorwoord

Voor u ligt het eerste nummer van 2023. Met mooie stukjes, veel informatie uit Rwanda en natuurlijk de pagina's voor de kinderen.

Als ik dit schrijf is de voorbereidingstijd voor Pasen begonnen, het doordenken van het lijden en de kruisiging met als mooiste slot dat bedacht is: Pasen, onze Heer is opgestaan, Hij heeft overwonnen!

We wensen u een goede voorbereidingstijd en een heel mooi Paasfeest toe!

De Redactie van Rondom de Kerk,

John en Joke van Oudenallen
Mirjam van der Knaap
Leni de Jong

PS

de volgende redactievergadering is gepland op 26 april 2023



Vanuit de kerkenraadskamer

Genesis 12: 1-4

Gaat uit uw land (...) Ik zal u zegenen.

Hoe herken je de stem van God? Er klinken immers zoveel stemmen om ons heen. Tegen Abram zegt de Heere 3 dingen. En dat zijn 3 dingen waaraan je de stem van God kunt herkennen in je leven, ook vandaag.

Allereerst vraagt God Abram alles los te laten en op Hem te vertrouwen. Geloven is niet hetzelfde als een goed gevoel hebben. Het betekent juist loslaten waar je op vertrouwt en wat je zekerheid geeft. Zoals Abram al zijn zekerheden moest opgeven: zijn woonomgeving, zijn familie, zijn religie. Het tweede wat Gods stem zegt is: "Ik zal je zegenen". Dat is niet hetzelfde als succes hebben. Het betekent een leven waarbij God in Christus bij je is en met je meegaat, in gezondheid en ziekte, in rijkdom en armoede. Het derde wat God zegt is: "Je zult tot een zegen zijn". Is dat de vraag waarmee u en jij vandaag begint: "Heere, voor wie kan ik op deze dag tot zegen zijn?"

Dit bovenstaande stukje las ik in het dagboekje van de GZB. Het sluit zo mooi aan bij het stukje van Krijn in het vorige nummer. Daar ging het over tel uw zegeningen en wees dankbaar. Dit stukje gaat nog een stapje verder, " Voor wie ben jij tot Zegen! "

Hartelijke groet van Trudy Smit



Van uw predikant

Leer van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. (Mat. 11:29b)

De magnolia bij ons in de tuin vertakt zich vanaf de grond al in vijf stammetjes. Eentje gaat recht omhoog, eentje pakt de hele zuidkant en twee anderen de overige drie windstreken. Stammetje nummer vijf echter schiet een centimeter of vijftig richting het zuidwesten en eindigt dan in één twijg.

Nummer vijf stelt dus niet zoveel voor. Nummer vijf heeft nauwelijks bloemen. Nauwelijks hoogte. Nummer vijf draagt niks bij aan de schoonheid van onze tuin. Volgens al deze maatstaven geldt stammetje vijf als mislukt.

In de ontmoeting met elkaar voelen we haarfijn aan uit wat voor hout de ander is gesneden. Welk stammetje is zij? Hoeveel bloesem draagt hij? Draagkracht, lengte, bladoppervlak en aantal bloesems – die vormen de ruggengraat van de pikorde. De nummers vijf in onze samenleving komen niet aan bod. Ons leven bestaat uit het zoeken naar hoogte, invloed en vrucht.

Maar laatst realiseerde ik me iets over stammetje nummer vijf. Het is via die stam dat de kinderen de boom in klimmen. Was die stam er niet, dan was de boom veel minder uitnodigend geweest. Dan was er veel minder plezier in gemaakt. Dan was er nauwelijks verstopperij in gespeeld en had er ook niet trots geklonken: 'kijk eens hoe hoog ik kan!'. Nummer vijf maakt dat alles mogelijk: een boom vol vreugde!

Jezus had alles in zich om de hoogste stam te worden. Of om de hele zuidkant met zijn bladeren te vullen. Maar Hij werd voor ons nummer vijf. Beperkt. Klein. Over het hoofd gezien. Zonder aanzien. Weerloos voor de konijnen die van de blaadjes houden. Hij deed dat tot redding voor ons. Zodat wij in de magnolia konden klimmen. Want de vloer is lava.

Als ik kijk naar stammetje nummer vijf in onze tuin dan nodigt Hij me uit om de minste te zijn en anderen te eren. Als opstapje tot vreugde!

Ds. Jan Willem van Dijk

Overzicht kerkdiensten

Voor de meest actuele informatie over de kerkdiensten zie “de weekbrief”

5 maart 2023

09.30 uur: Ds. J. Schelling, Woerden
19.00 uur: Ds. G.J.M. Baalbergen, Bennekom
Collecte: 1. Kerk / 2. Jeugdwerk
Jeugdcollectant: Bart
Ouderling van dienst: Els Okker
Organist: A. Stolk / A. Grootendorst
Kerkauto: Janco de Vink (0172-409514)

Woensdag 8 maart 2023, biddag

19.30 uur: Ds. P.J. v.d. Ende, Rijnsburg
Collecte: 1. Kerk / 2. Diaconie (noodhulp Oekraïne)
Ouderling van dienst: Trudy Smit
Organist: A. Stolk
Aansluitend aan deze dienst is de jaarvergadering in de Schutse.

12 maart 2023

09.30 uur: Ds. J. W. van Dijk
19.00 uur: Ds. R. Visser, Amsterdam (jeugddienst)
Collecte: 1. Kerk / 2. KIA (binnenlands diaconaat)
Jeugdcollectant: Cas
Ouderling van dienst: Krijn Takke
Organist: W. van Vliet
Kerkauto: Sjaak Okker (0172-408678)

19 maart 2023

09.30 uur: Ds. F.J. van Harten, Scheveningen
Collecte: 1. Kerk / 2. Zending (jaarproject Leger des Heils)
Jeugdcollectant: Joas
Ouderling van dienst: Perry Boer
Organist: M. Spits
Kerkauto: Piet Smit (06-10388500)

26 maart 2023

09.30 uur: Ds. J.W. van Dijk
Collecte: 1. Kerk / 2. Onderhoud
Jeugdcollectant: Noud
Ouderling van dienst: Els Okker
Organist: I. Verkerk
Kerkauto: Jolanda Takke (0172-407594)

2 april 2023, voorbereiding Heilig Avondmaal

09.30 uur: Dhr. B. van Laar, Nieuw Vennepe
19.00 uur: Ds. J. Henzen
Collecte: 1. Kerk / 2. Diaconie (st. One, noodfonds Nieuwkoop)
Jeugdcollectant: Tess
Ouderling van dienst: Trudy Smit
Organist: A. Stolk / H. Oskam
Kerkauto: Annie v.d. Sar (06-29268694)

Donderdag 6 april 2023, Witte donderdag, Heilig Avondmaal

19.30 uur: Ds. J.W. van Dijk
Collecte: 1. Kerk / 2. Zending (Mercy Ships)
Ouderling van dienst: Krijn Takke
Organist: A. Stolk

Vrijdag 7 april 2023, Goede Vrijdag

19.30 uur: Ds. F. Bos, Gouda
Collecte: 1. Kerk / 2. Onderhoud
Ouderling van dienst: Perry Boer
Organist: E. v. Vliet

9 april 2023, eerste Paasdag

09.30 uur: Dhr. C.G. Hoogendoorn, Amersfoort
Collecte: 1. Kerk / 2. Diaconie (Compassion)
Jeugdcollectant: Bart
Ouderling van dienst: Els Okker
Organist: H. Oskam
Kerkauto: Henk Niesing (06-52357766)

16 april 2023

09.30 uur: Ds. J.W. van Dijk, gemeente-ochtend
Collecte: 1. Kerk / 2. Uitzending GZB
Jeugdcollectant: Cas
Ouderling van dienst: Trudy Smit
Organist: M. Spits
Kerkauto: Janco de Vink (0172-409514)

23 april 2023

09.30 uur: Ds. J.D.J. ten Voorde, Doornspijk
Collecte: 1. Kerk / 2. Zending (ZOA)
Jeugdcollectant: Joas
Ouderling van dienst: Krijn Takke
Organist: A. Grootendorst
Kerkauto: Sjaak Okker (0172-408678)

30 april 2023

09.30 uur: Ds. A. de Rover, Hardinxveld-Giessendam
Collecte: 1. Kerk / 2. Onderhoud
Jeugdcollectant: Noud
Ouderling van dienst: Perry Boer
Organist: K. Romijn
Kerkauto: Piet Smit (06-10388500)

7 mei 2023

09.30 uur: Ds. M. van Dalen, Noordse Dorp
19.00 uur: Ds. F. van Dijke, Woerden
Collecte: 1. Kerk / 2. Diaconie (MAF)
Jeugdcollectant: Tess
Ouderling van dienst: Els Okker
Organist: M. Spits / E. v. Vliet
Kerkauto: Jolanda Takke (0172-407594)

verjaardagen 65+

Mevr. B. Boer – Liebeton, Korte Meentweg 3, 3652 LG Woerdense Verlaat – 1 maart
Dhr. A. Visser, Leeuwerikstraat 29, 3652 LH Woerdense Verlaat – 3 maart
Mevr. C. Kreukniet, Nachtegaalspad 19, 3652 LM Woerdense Verlaat – 3 maart
Dhr. H. Uittenboogaard, Broekerweg 62, 3474 KH Zegveld – 4 maart
Dhr. A.G. Fontijn, Jorris Zudde 4, 2421 HG Nieuwkoop – 2 april
Mevr. M.A.C. Querreveld-Baas, Leeuwerikstraat 9A, 3652 LJ Woerdense Verlaat – 7 april
Mevr. J.M. van Leeuwen – Koomans, Lange Meentweg 45, 3652 LA W.Verlaat – 17 april

Bloemen uit de kerk

11-12 fam. A. de Heern
18-12 fam. Habben Jansen
25-12 mevr. A. van Oudenallen
01-01 mevr. L. de Jong
08-01 mevr. A. Karsemeijer
15-01 mevr. D. de Heer
22-01 mevr. F. Boer
29-01 fam. Glas
05-02 mevr. C. Alblas
12-02 dhr C. Boer en dhr N. Verbruggen
19-02 mevr. A. Blok en Ds. J.W. van Dijk



Pasen

Pasen is: opnieuw beginnen.
't Oude is voorbijgegaan!
Elke dag aan waarde winnen,
want de Heer is opgestaan!

Pasen is: je handen heffen
naar een open hemelpoort.
Opstaan in een blij beseffen,
dat de nieuwe morgen gloort!

Pasen maakt van sterven: Leven
Hij, die zelf zijn graf ontsloot,
heeft de duisternis verdreven;
overwon de macht der dood.

Pasen is: nog even wachten
op een blij ontmoetingsfeest;
al Gods kinderen eendrachtig
rond de Vader, Zoon en Geest.

Pasen dat is: openspringen
als een rijpe korrel graan.
Pasen dat is: juichend zingen
dat de Heer is opgestaan!

tekst: Jelly Verwaal

Een ingezonden stukje van Klazien

Er kan in een gemeente een religieuze strijd zijn; de satan wil niet dat de mensen Jezus Zijn liefde leren kennen; De satan wil dat de mensen niet mogen veranderen in de liefde van Christus. Maar God is goed, die is niet veranderd; Jezus is de overwinnaar! Het gaat niet over de macht van mensen of over satans macht maar het gaat over Gods macht. De satan wil dat de mensen blijven slapen, onder de macht van de satan. Daar waar de mensen de ogen nog niet open zijn en dat er nog mensen zijn die nog vastzitten onder de religieuze macht, maar de liefde van Jezus niet kennen. Het is nog niet geland in hun hart. 'Mijn liefde in jou en jij in mij', zegt Jezus met overgave aan Hem. Dan krijg je de Heilige Geest die je wilt leiden. Als je Jezus nog niet toegelaten hebt dan kan je nog niet uit de Geest praten. Jezus vraagt heel je hart. De Heilige Geest wil je leiden. De Heilige Geest legt de woorden in je hart. Je wil dat ook uitspreken in geloof en vertrouwen op Jezus, dan gaat het ook gebeuren wat je uitspreekt in geloof en vertrouwen.

Soms voel je dat de religieuze geest waar zo iemand in vast zit een tegenwerker is, maar blijf bidden uit de Geest der waarheid! Dat is luisteren naar Zijn stem. Jaren geleden heb ik dat zelf ontdekt. (niets van mezelf, niet me eigen ik en trots) Ik geef steeds mezelf helemaal aan Jezus; "dan spreek ik niets van mezelf uit, Hij vertrouwt me de woorden toe om uit te spreken die Hij me geeft. Niet alle mensen kunnen mij begrijpen, maar ik laat me leiden door de Heilige Geest, dat Hij de woorden toevertrouwd. Dan komt het met kracht van binnenuit. De woorden die ik krijg zijn van Hem, dan spreek ik uit de Geest. Niet zelf bedenken maar bidden met overgave aan Hem die de macht heeft, dat het met kracht door me heen gaat.

Klazina van Erk

COMMUNICATIE ERROR 01

Met spreker: Rene Visser

Hoe kan het zijn dat we Gods stem soms/vaak niet lijken te verstaan? We willen het liefst een stem uit de hemel te horen, maar de realiteit lijkt anders te zijn... Moeten we onze verwachtingen bijstellen? Hoe werkt communicatie met God? Voor toelichting en mooie muziek van 4Tune, kom naar de jeugddienst op 12 maart om 19.00 uur in de Geref. Kerk in Woerdense Verlaat. Na afloop is er gelegenheid voor gezellig napraten met wat lekkers.

Van de Z&E

Ja ook in 2023 is er weer een nieuw jaarproject
Verleden jaar Mercy Ships ruim 1100 euro is er voor binnengekomen
In 2023 willen we het Leger des Heils steunen
We gaan 3x collecteren:
Zondag 19 maart 2^e collecte
Maandag 29 mei (2^e Pinksterdag) tijdens de opendeur dienst

Zondag 8 oktober 2^e collecte

Hieronder kort en krachtig samengevat waar het Leger des Heils voor staat:

Bij het Leger des Heils geloven ze in kansen. In tweede kansen. In derde kansen. En in alle kansen daarna. Elk mens doet ertoe. Niemand uitgezonderd. Elk leven is het waard om geleefd te worden. Het Leger des Heils is een wereldwijde zorgorganisatie die in 126 verschillende landen duizenden mensen helpt en vertelt van de liefde van Jezus. In Nederland doet het Leger des Heils onder andere buurtwerk, helpt mensen in de verslavingszorg en biedt jeugdbescherming.

Ook worden er bij het Leger des Heils allerlei acties opgezet, acties voor een menswaardige samenleving, want een veilig thuis, een volle maag en passende kleren zijn nodig. Wij als Z&E geloven dat iedereen recht heeft op een eerlijke kans en een menswaardig bestaan.

Daarom heeft het Leger des Heils buurthuis kamers, zodat iedereen een plekje vindt in de samenleving. Maar ook ambulante begeleiding, beschermd wonen, participatie; dagbesteding- en arbeidsre-integratieprojecten, maatschappelijke opvang behoort tot het werk van het Leger des Heils.

Wilt u nog meer lezen over het Leger des Heils dan kunt u nog meer informatie vinden op www.legerdesheils.nl

Als Z&E commissie willen wij hen een warm hart toedragen dit jaar, steunt u hen / ons ook? Bij voorbaat dank!

Arie, Barbara, Trudy, Jolanda, Anco & Diana.





QR-code Leger des Heils

Pasen

Pasen is: opnieuw beginnen.
't Oude is voorbijgegaan!
Elke dag aan waarde winnen,
want de Heer is opgestaan!

Pasen is: je handen heffen
naar een open hemelpoort.
Opstaan in een blij beseffen,
dat de nieuwe morgen gloort!

Pasen maakt van sterven: Leven
Hij, die zelf zijn graf ontsloot,
heeft de duisternis verdreven;
overwon de macht der dood.

Pasen is: nog even wachten
op een blij ontmoetingsfeest;
al Gods kinderen eendrachtig
rond de Vader, Zoon en Geest.

Pasen dat is: openspringen
als een rijpe korrel graan.
Pasen dat is: juichend zingen
dat de Heer is opgestaan!

tekst: Jelly Verwaal

paasproject 2023 van de Kindernevendienst



Aan de hand van het leven van Mozes bereiden we ons voor op het Paasfeest.

In de lijdenstijd lezen we de geschiedenis van de bevrijding uit Egypte. Voor het volk Israël is dat een groot moment in de geschiedenis. Daar heeft de HEER zich bekend gemaakt. We lezen de komende weken uit het bijbelboek Exodus.

Zondag 19 februari starten we met het paasproject en luisteren we naar Exodus 1 : Slaaf zijn

Zondag 26 februari **Exodus 2: 1-10** Een slaaf wordt prins

Zondag 05 maart **Exodus 2: 11-25** Gods weg volgen

Zondag 12 maart **Exodus 3:1 - 4:17** Aangewezen door God

Zondag 19 maart **Exodus 7-10** Farao buigt niet voor God

Zondag 26 maart **Exodus 11** Zonder God is er geen leven

Zondag 02 april **Exodus 12** Gehoorzaam op weg naar de vrijheid

Zondag 09 april **Exodus 14** God opent voorgoed de toekomst

Wanneer wij Exodus lezen beseffen we dat God steeds naar mensen heeft omgezien in hun nood en onmacht. Hij laat zien dat Hij sterker is dan alle tegenkrachten die gelovigen ondervinden en zelf veroorzaken. Zijn liefde doet wat ons onmogelijk lijkt. De redding van Mozes, zijn roeping en zijn optreden bij farao wijzen vooruit naar Gods Zoon Jezus.

Tegelijk is wat Gods Zoon doet groter en alomvattender dan de Uittocht. Uit de Schelfzee (Rietzee) ontsnapt een volk aan de dood, op Pasen wordt de dood voor heel de schepping voorgoed machteloos gemaakt. Om Gods grote daden op Pasen willen we dag aan dag met Hem verbonden zijn. Hij is onze Heer!

Hij is opgestaan! Hij Leeft!

Gezegende Paasdagen

De lente licht, luidt als een klok,
een helder carillon,
en aan de hemel klinkt ten top
haar toren op: de zon.

De klokken zingen, hoog en laag,
door laatste nevels heen:
't Is Pasen! Aarde, vier vandaag
dat volop licht verscheen!

De zon, die zingt met klokkenspel,
vertaalt in licht hun lied,
in kleuren, tinten wit en geel
van narcis en margriet.

Hoor, klokken klinken! Overal
zingt blij dit carillon:
't Is lente, Pasen – Christus zal
ons licht zijn, aller Zon!

naar tekst van; André F. Troost

De opleiding van Rwandese predikanten



Net als in Nederland liggen ook in Rwanda de ambten onder vuur en dan met name de opleidingseisen voor predikanten en andere leiders in de kerk. Toen ik in 2017 in Rwanda aankwam viel ik min of meer met de neus in de boter.

De toenmalige bisschop Nathan Amooti had de GZB weliswaar om een theologische trainer gevraagd, maar hij had zelf niet precies helder wat hij van mij verwachtte. Het eerste jaar heb ik mij vooral georiënteerd. Ik preekte in iedere van de 35 parishes van onze diocese en bezocht andere dioceses in Rwanda om te zien hoe zij daar theologische training vorm gaven. Onderzoek wees uit dat toen ongeveer 80% van de predikanten en catecheten in Cyangugu geen formele theologische opleiding genoten had. Catechisten zou je kunnen omschrijven als ouderlingen met preekbevoegdheid. De meesten zijn alleen naar de basisschool geweest. De mensen zijn catechist en daarna predikant geworden omdat ze vaak de eerste lokale bekeerling van een evangelist waren.

De Anglicaanse kerk in Oost-Afrika is vanouds heel sterk gevormd door de charismatische en pinker revival waardoor er veel nadruk ligt op gebed en manifestaties van de Heilige Geest, en minder op studie en reflectie. In de jaren '30 van de twintigste eeuw vond in noordoost Rwanda de Oost-Afrikaanse Opwekking plaats die een enorme invloed had en heeft op de ontwikkeling van de kerk in dit deel van Afrika. Een gevolg was dat er een enorm gebrek aan kennis is en mensen makkelijk beïnvloed kunnen worden.

"Onderzoek wees uit dat toen ongeveer 80 procent van de predikanten en catecheten in Cyangugu geen formele theologische opleiding genoten had."

Als antwoord startten wij in maart 2018 de Theologische School voor pastors en catechisten. We ontwierpen een curriculum voor zes modules van elk een maand verdeeld over twee jaren. Al op de eerste dag werden onze lessen stilgelegd, omdat de burgemeester langskwam. In de periode vanaf maart 2018 zijn er duizenden kerken door de Rwandese overheid gesloten. Dat had deels te maken met de slechte onderhoudsstaat van veel kerkgebouwen. Er was een wildgroei aan kerken. Het predikantschap was een verdienmodel

en iedereen kon zichzelf tot predikant, bisschop of apostel benoemen maar de gemeenteleden bleven berooid achter. De Rwandese overheid ging opleidingseisen aan de predikant stellen. Van elke gerespecteerde functie in de samenleving, zoals lokale leider, onderwijzer, arts of verpleegkundige, wordt verwacht dat de persoon een diploma of graad heeft die bij die taak past, maar nu gold dat ook voor de predikant. De eis is dat een predikant een kerk mag leiden als hij minimaal een bachelor graad in theologie heeft. Of een bachelor degree in een andere studie en daarnaast een post-graduate diploma in theologie.

Persoonlijk vind ik het niet goed dat de overheid de kerk voorschrijft hoe zij zichzelf moet organiseren. Er zou scheiding van kerk en staat moeten zijn. Anderzijds is het zo dat een kerk die haar eigen evangelie serieus neemt de opleiding van haar predikanten ook serieus moeten nemen. Waarom bedenkt de overheid wat voor de kerk vanzelfsprekend had moeten zijn? Waarom staat een zichzelf respecterende kerk een situatie toe waarin de tieners en de jeugd toegang tot Engelstalige literatuur hebben en meer weten dan de archdeacon of priester die hen leidt.

Deze nieuwe eis bracht de kerk in Rwanda in zeer grote problemen. De Anglicaanse kerk van Cyangugu zou min of meer onthoofd worden van haar leiderschap. De religieuze leiders van het land, waaronder de Anglicaanse bisschoppen, hebben toen met de overheid onderhandeld. Er zou een "genadetijd" van vijf jaar tot 2023 komen. De kerk kreeg vijf jaar om zich op de nieuwe situatie voor te bereiden. Een deadline die er nu heel snel aankomt.



"Deze nieuwe eis bracht de kerk in Rwanda in zeer grote problemen. De Anglicaanse kerk van Cyangugu zou min of meer onthoofd worden van haar leiderschap."

De Anglicaanse kerk in Rwanda heeft als antwoord hierop in Kigali een eigen universiteit gesticht: de East-African Christian College (EACC) waar een bachelor of postgraduate diploma in theologie behaald kan worden. Vier predikanten die wel de middelbare school

hebben afgerond zijn daar naartoe gestuurd. Cyangugu diocese zelf heeft de Theologische School waar mensen studeren die tussen de wal en het schip dreigen te vallen. Het zijn predikanten en catechisten die al jaren in de kerk werkzaam zijn en de ruggengraad van de kerk vormen, maar die niet toegelaten kunnen worden tot de universiteit. We onderwijzen naar het beste van ons vermogen, en hopen dat als de eisen straks echt gaan gelden, dat ze op een of andere manier toch dienstbaar kunnen blijven voor de kerk van Jezus Christus.

Het is de bedoeling dat de Theologische School van Cyangugu straks een filiaal van EACC gaat worden waar een bachelor of diploma in theologie aangeboden wordt voor mensen die hier in de buurt wonen. Daarnaast gaat de Theologische School als een soort Hydepark functioneren waarin kerkleiders permanent getraind en onderwezen worden in alle mogelijke onderwerpen die te maken hebben met leiderschap, evangelisatie, discipelschap en ontwikkeling. Het is voorrecht om zo mee te bouwen aan Christus' kerk in Rwanda.

en onderstaand wat er zo in december tot en met februari langskwam:



10 december

Vanmorgen was bijzonder: Annemarie werd door Rik en Alphonse gedoopt in het Kivumeer. Sinds een aantal maanden komt ze bij ons in de Engelse dienst. Volgende week zal ze ook belijdenis doen en zal bisschop haar de handen opleggen. Caroline is een van de peetmoeders

15 december

De afgelopen twee dagen hebben we vergaderd met de vrijwilligers en pastors van de voedselprogramma's over de toekomst. Het programma van de afgelopen 4 jaar zit er bijna op. De laatste tijd merkten we dat de effectiviteit van de voedselprogramma's achteruit ging. Deels door de veranderde omstandigheden. Door de lockdowns en de huidige inflatie zijn mensen nog minder draagkrachtig geworden. Anderzijds merkten we dat ouders hun verantwoordelijkheden begonnen af te schuiven op de kerk. En dat is natuurlijk niet wat we wilden. Dus hebben we besloten om de voedselprogramma's uit te faseren en starten we vanaf 1 januari met een nieuw project: Church and Community Development. We werken dan nog steeds met dezelfde mensen, maar de nadruk komt meer te liggen op eigenaarschap en het is de bedoeling dat mensen zelf, samen met de lokale kerkelijke gemeente, aan de slag gaan om ideeën te bedenken waardoor ze hun gezinsinkomen kunnen uitbreiden met dingen die lokaal voorhanden zijn. Want vaak zijn de mogelijkheden er wel, maar zien mensen ze niet. Toch is dit geen makkelijk traject. Het vraagt een verandering van de mindset, van afhankelijkheid naar onafhankelijkheid. Een spannende reis dus!

18 december

Vandaag was er een belijdenisdienst in de cathedral. 64 mensen deden belijdenis, waaronder Aline, die ons thuis helpt, Chantal, de schoonmaakster van de Theologische School en twee mensen uit de Engelse dienst. Na afloop ging de hele gemeente buiten met elkaar lunchen.



22 januari

Afgelopen week had Rik een jonge moeder met net geboren kindje met spoed midden in de nacht van de Health Clinic naar het En wat blijkt? Het kindje heet Nathaniel Rik Okko. Vernoemd naar degene die in een noodsituatie hielp. Toch even sprakeloos. Moeder en kind maken het goed.



2 januari

Wellicht hebben jullie h.e.e.a. meegekregen via de media, maar de spanningen tussen Rwanda en buurland DR Congo lopen opnieuw op. Oorlogstaal neemt toe, juist ook onder burgers. We zijn hier veilig, maar gebed is nodig. We geloven dat Goddelijke interventie verdere escalatie kan voorkomen. Bid om vrede en wijsheid voor leiders. En bid voor bescherming van de burgers die slachtoffer zijn en op de vlucht moeten slaan.

8 februari

Gisteravond regende het met bakken uit de lucht. En ineens vielen de spetters niet alleen buiten, maar ook op het bed! Lekkage... en aan het plafond te zien al geruime tijd, alleen lekte het nu echt door. Onderhoud wordt hier eigenlijk niet gedaan en een probleem wordt pas opgelost als het serieus genoeg is. Maar lekkage boven het bed was gelukkig serieus genoeg. Dus het probleem is vandaag opgelost. De nagels waarmee de ijzeren dakplaten vastzitten zijn een beetje aangesmeerd en er is een grote steen op het dak gelegd zodat de platen goed naar beneden gehouden worden. Zo wordt de regen (voorlopig) weer buiten gehouden - als het goed is...

Gezocht:
Tijdelijke woonplek

Rik, Caroline en Jonathan Mager komen met verlof uit Rwanda en zijn op zoek naar een tijdelijke woning.
Waar: bij voorkeur in Zevenhoven (gemeente Nieuwkoop) of omgeving
Wanneer: 22 april t/m 4 juli 2023
Meer info of weet/heeft u iets beschikbaar? Neem contact op met onze TFC:
Tjeerd Ijtsma 06-20495998 t.ijtsma@planet.nl

Oplossing van de woordzoeker

De woorden die je moet zoeken:

Jezus	Woord	Olijfberg	Vrouw
Messias	God	Leerlingen	Kostbare
Alfa	Intocht	Komst	Olie
Omega	Jeruzalem	Mensenzoon	Voorbereiding
Hoop	Ezel	Geloof	
Rots	Hosanna		
Judas	Pilatus	Doornen	Offer
Verraad	Keuze	Kroon	Lam
Zilver	Onschuldig	Golgotha	Opstandig
	Beschuldigd	Kruisiging	Vergeving
			Zonde
			Liefde
			Overwinnaar



Communicatie Error 01

JEUDEDIENST 12-05-2025

Band: 4Tune

Spreker: Rene Visser



Gereformeerde Kerk
Woerdense Verlaat

Inloop 18:45
Aanvang 19:00

